

Struikelstenen

Auteur: Jim van Bergen, Junior Stadsdichter Tilburg 2016

Ik loop door de straten
De zon verwarmd lekker mijn nek
Ik voel me goed en relaxed
Bezig met mijn alledaagse dingen

Huiswerk, leren, werken, muziek
Ja, het leven is lekker, het gaat me goed.
Maar soms bekruipt me een onbehaaglijk gevoel
Het voelt kil en koud
Een rilling trekt vanuit mijn schouders mijn armen in
In een flits vraag ik me af, hoe zou dat zijn:

Overgeleverd aan de wil van een ander

Brussel, Parijs, de Holocaust.

Hier en daar liggen in Tilburg struikelstenen.
Kleine tegeltjes met namen van families
omgekomen tijdens de Holocaust
Zij waren ook overgeleverd aan de wil van een ander

Struikelen,
je verliest je evenwicht
Je herstelt je en staat even stil
Of je wil of niet
Je kijkt, hoe kan dit?

Verbazing, verontwaardiging, acceptatie

Zo moet het toen ook zijn gegaan
Om uiteindelijk overgeleverd te zijn aan de wil van een ander



Maar ik heb mijn eigen wil, mijn vrijheid
Wat een geluk,
het is voor mij zo vanzelfsprekend

Daarom zijn struikelstenen voor ons zo belangrijk
Zodat we even stilstaan
Bij mensen die dit niet hebben mogen ervaren
Zij hadden een eigen wil
maar hadden de pech

om overgeleverd te zijn aan de wil van een ander

ik loop door de straten
de zon verwarmd lekker mijn nek
ik voel me goed en relaxed
bezig met mijn alledaagse dingen

als ik nu nog eens struikel
ben ik me meer bewust van mijn vrijheid

Toelichting

Jim van Bergen

Begin 2016 startte de gemeente Tilburg een wedstrijd voor de verkiezing van de eerste Junior Stadsdichter. Tijdens de finale op 22 maart in het MIDI Theater werd Jim, uit een veld met 9 kandidaten, gekroond tot winnaar. Het oordeel van de vakkundige jury: "Jim neemt het publiek mee met zijn taal en laat het daardoor op een andere manier naar de stad en naar gebeurtenissen kijken". Jim, leerling van het Theresialyceum, zal een jaar lang de titel "Junior Stadsdichter" dragen.

Struikelstenen

In 1994 werden in Berlijn de eerste "Stolpersteine" geplaatst. Struikelstenen zijn 10 bij 10 centimeter kleine stenen die gelegd worden in het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. De kunstenaar Günther Demnig noemt ze zo "omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen".

Inmiddels zijn in tien landen ruim 22.000 van deze gedenkstenen geplaatst. In 2010 werden de eerste Struikelstenen in Tilburg gelegd, ter nagedachtenis van de deportatie van de familie Van Dam uit hun huis aan de Dapperstraat.